



Nieuwsbrief Henk & Hermine

Lieve vrienden,

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. U ziet dat onze nieuwsbrief er anders uitziet. Wij zijn met nieuwe dingen bezig dus ook onze nieuwsbrief maar in een nieuw jasje gestoken.

Hoe gaat het met ons?

U zult begrijpen dat we enorm blij zijn om weer samen te zijn na zo lange tijd gescheiden van elkaar te zijn geweest. Weer dingen samen kunnen doen, samen naar de kerk, samen God dienen maar ook gewoon samen bij elkaar op de bank zitten. Kortom we zijn blij dat we bij elkaar kunnen zijn en van elkaar kunnen genieten. We hebben de tijd goed benut om rust te vinden en God samen te zoeken. We zien dat God ons gaat inzitten in Zijn koninkrijk en merken dat deuren opeens voor ons open gaan. We gaan nu niet zelf op zoek om dingen te doen voor God maar wachten rustig af wat Hij voor ons in petto heeft. Door onze ervaringen in de afgelopen jaren hebben we duidelijk mogen zien hoe God met ons was, door alles heen. Van deze God willen wij dan ook graag vertellen en vinden het een voorrecht om Hem in Suriname te mogen dienen.

Gevangenisbediening

We zijn inmiddels in gesprek met de Surinaamse afdeling van de organisatie Prison Fellow Ship. Dit is een internationale organisatie die zich bezig houdt met het stimuleren van Christelijke Gemeenten (en organisaties) in hun bediening naar gedetineerden, ex-gedetineerden en hun families, waarbij ze Bijbelse principes van gerechtigheid propageert. Henk is gevraagd om een bibliotheek te gaan opzetten in twee grote cellenhuizen zodat er daar christelijke boeken gelezen kunnen worden. Natuurlijk zullen er dan ook mogelijkheden gaan komen om het Woord daar te mogen brengen. Dit zijn twee mooie projecten om mee te beginnen. Op den duur is het voornemen om alle cellenhuizen van boeken te gaan voorzien. Maar eerst gaan we ons maar richten op deze twee plaatsen. Daarnaast zal Henk deze organisatie ondersteuning geven in het proces van structurering en vernieuwing waar men momenteel mee bezig is. Nog in deze maand hopen we te kunnen starten met de ondersteuning van zendeling/broeder Wassink op elke maandagmiddag met het geven van Bijbelstudie en eenmaal in de maand het geven van een filmvoorstelling aan gedetineerden in een strafinrichting. We hebben een verzoek ingediend om de filmvoorstellingen ook te mogen uitbreiden naar andere gevangnissen. We verwachten ook deze maand groen licht om deel uit te gaan maken van een team die een gevangenis bezoekt op de zondagmiddag die daar kerkdiensten verzorgt. Intussen bezoeken we regelmatig gedurende de vaste bezoekdagen (zaterdag en zondag) enkele gedetineerden om deze te bemoedigen en het contact te onderhouden.

Surioase Boeken (www.surioaseboeken.com)

We zijn gevraagd door een bevriend echtpaar om hen te ondersteunen in hun bediening. Zij hebben een bediening opgestart in Suriname om de kennis van Gods Woord te verspreiden. Zij hebben in hun boekenwinkel, een giftshop, een bibliotheek maar ook een plaats waar mensen even een praatje kunnen maken, een kopje koffie kunnen drinken etc. Op dit moment werken wij al twee dagen per week mee in deze bediening. Ook hierin willen we ontdekken wat Gods Wil voor ons hierin is.

Powakka

Henk assisteert nog steeds op de vrijdag broeder Wassink bij zijn bezoek aan het indianendorp Powakka om daar het evangelie te brengen. Eenmaal in de maand wordt daar ook een evangelisatie film vertoond.

Stichting Manna Charitatieve Belangen (www.mannacharitatievebelangen.nl)

We zijn blij u te kunnen mededelen dat we per 1 juli a.s. onderdak hebben gevonden bij bovengenoemde stichting. Wij zullen per genoemde datum als onafhankelijke zendelingen onder deze stichting komen te vallen. Dat betekent voor de giften een belangrijke verandering m.i.v. 1 juli 2014. De bankrekening is **NL61 INGB 0677 5011 45 onder vermelding van gift Henk en Hermine**. Deze stichting heeft de ANBI-status; dat wil zeggen dat sponsoren die giften overmaken deze als aftrekpost kunnen opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. We zien dan ook uit naar de komende samenwerking met deze stichting. We bedanken de stichting De Wijngaerdts dat we gebruik mochten maken van hun faciliteiten.

Financiën

Dank u wel voor de reacties op de vorige nieuwsbrief, we mochten nieuwe giften ontvangen en zien ook dat sommige gevers trouw blijven en sommigen die zelfs hun maandelijkse gift hebben verhoogd. We zijn dankbaar voor alles wat we mogen ontvangen. We zien door u heen dat God onze grote Voorziener is. We hadden u gemeld dat we eigenlijk 600 euro maandelijks nodig hebben, we zien dat we gemiddeld nu 235 euro ontvangen aan vaste giften. We betalen aan de huur 300 euro en tot dusver hebben we nog altijd de huur kunnen betalen. Naast vaste giften ontvangen we ook incidentele giften vanuit Nederland. Daarnaast springen vrienden in Suriname vaak bij. We ontvangen naast financiële giften ook giften in natura, zoals boodschappen etc. Onlangs werden we nog enorm verrast door een doos met boodschappen uit Nederland. Er is bijvoorbeeld een lieve broeder en zuster in Suriname die trouw elke maand de rekening van elektra en water voor ons betalen. Zo rijden we ook weer tijdelijk rond in een auto van vrienden. We hadden u gemeld over de rekening van de advocaat die 5.000 euro bedroeg. Inmiddels hebben we al 1.250 euro ontvangen en de advocaat tot dusver hier mee tevreden kunnen stellen.



Kerk

We maken deel uit van de gemeente Nieuwweergevondenweg van de Pinksterzending waar we met plezier de samenkomsten, de bidstonden en de Bijbelstudies bezoeken. Hermine is actief in het kinderwerk (zondagschool) en evangelisatie. Henk is natuurlijk ook van de partij als het evangelisatie betreft. Binnenkort heeft Henk een gesprek met de oudsten van de kerk om te kijken wat hij kan betekenen voor hen en de kerk. De kerk bevindt zich ook in een proces van vernieuwing en aanbrenging van structuur, daarin kan Henk zeker wel van nut zijn. We kijken ook binnen deze gemeente uit hoe we God kunnen dienen en wat Zijn Wil daarin is.

Gebed

We vragen uw gebed voor de navolgende zaken:

- de komende zitting van 20 mei a.s.
- de financiën
- het ontdekken van Gods Wil bij alles waar wij mee bezig zijn
- de gedetineerden waar wij mee contact hebben en de projecten van de cellenhuizen

Oproep

Tweedehandse christelijke boeken en speelfilms (dvd) zijn van harte welkom.

Tenslotte

We staan er steeds weer versteld van hoe groot onze God is door de mensen om ons heen die ons ondersteunen en ons niet vergeten zijn! Elke keer worden we wel weer door iets verrast. Dat bemoedigt ons ook om vooral gewoon door te gaan, vol te houden en uitzien wat er op ons pad komt. We zijn zo vaak door u bemoedigd, nu willen wij u bemoedigen met de volgende Bijbeltekst: **Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn Geest** zegt de Here der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte. (Wat uw nood ook is). Zacharia 4:6 en 7a

We wensen u Gods zegen toe en een warme groet uit Suriname
Henk & Hermine

